

Open podium met snert en roggebrood!

We willen het nieuwe jaar beginnen met een klein gezamenlijk "etentje", een lekker bord snert en roggebrood met spek.
Dit leek ons een goed begin van het jaar 2010.

Maar voor de snert op tafel komt, kunnen we eerst elkaar allemaal de hand schudden of elkaar Nieuwjaar kussen, als dit nog niet is gebeurd.

Om daarna te luisteren naar onze buurtmuzikanten, buurtartiesten. Vorig jaar hebben we al van een dwarsfluitist en een zangeres met gitaarbegeleiding mogen genieten. Wij hopen dat ze dit jaar weer van zich laten horen. Maar we weten dat er nog veel meer muzikalenten in onze buurt zijn. Zo hoor ik vaak als ik door de buurt fiets een accordeon spelen, blokfluit geluid, trommel geroffel en een trompettist oefenen.

Ja, wie van deze kinderen en grote mensen wil op het podium ons laten mee genieten van hun muzikale capaciteiten?

Wij bouwen een echt podium op de oprit van de garageboxen tussen de Smutstraat en Zeisstraat en Achillesstraat waar je dan mag optreden.

Dit alles gaat op vrijdag 8 januari om 18.00 uur gebeuren tot 19.00 uur.

Aanmelden bij Hans Bussmann, Smutsstraat 25 of via onze buurtverenigingmail: Sportpark2@hotmail.com

Meld je aan voor 8 januari zodat wij genoeg snert en roggebrood kunnen inslaan en niet voor niets het podium opbouwen!

Wij komen, met .. personen snert eten op 8 januari 2010.

Ik,wil graag optreden met mijn

SPORTPARK II

Maandblad van de buurtvereniging sportpark II

Dec. 2009/Jan. 2010, jaargang 72

Wat hebben we gedaan :

- Jeugdtoneel
- Sirkwie, zie foto's
- Sint is langs geweest !

Wat gaan we doen:

- Kerstboomverbranding
- Open podium met snert en roggebrood

Wat is gelukt:

- Twee nieuwe rubrieken met twee nieuwe schrijvers

Bestuur buurtvereniging;

Voorzitter: Ad Huijsmans

Penningmeester: Hans Bussmann

Secretariaat:

Mailadres: Sportpark2@hotmail.com

Leden: Rinie Smits, Floris Kwast, Wilma Bakker

Kopij voor de buurtkrant: Wilma Bakker, Zeisstraat 19

Rubriekschrijvers : Cyriel Cuvelier en Amber Aartsen



Schoonheidssalon

Poolseweg 141
4818 CC Breda
076 - 514 50 69

Instituut voor huidverbetering

- facials voor hem en haar
- beautyspecials van Sothys
- microdermabrasie
- maquillage / manicure
- topkwaliteit aan Sothysproducten
- comfort / luxe / advies

www.yvonedewitsowa.nl

Beste buurtbewoners,

Hier zijn we opnieuw met het bekende groene boekje. In deze editie een schrijven van Jaclimajacan met minder leuk nieuws. Als u dat gelezen hebt zult u begrijpen dat we dit verhaal met pijn in ons hart moeten plaatsen. De club mensen die schuil gaat achter die prachtige naam hebben zich jarenlang belangeloos ingespannen voor een prachtig feest. Toen wij vorig jaar een enquête hielden rondom onze buurtactiviteiten werd deze activiteit als zeer goed gekwalificeerd. Terecht natuurlijk, want ondanks dat het organisatorisch geen eenvoudig feest is, was het ieder jaar perfect geregeld. De manier waarop dit feest werd georganiseerd was overigens het grote voorbeeld van hoe wij als buurtvereniging onze toekomstige opzet zien: een club enthousiastelingen die hun eigen feest organiseren en waar nodig ondersteund worden door het bestuur. Hoe we het gaan doen weten we nog niet, maar dat deze club op gepaste wijze bedankt gaat worden staat wat mij betreft buiten kijf. Wie weet zit er toch nog toekomst in carnaval in en voor onze buurt, in welke vorm dan ook, als de toekomst van onze buurt het alsnog oppakt. Wie wil en denkt met ons mee?

Op een onverwacht zonnige zondag begin november heb ik trouwens nog even mogen genieten van een leuke activiteit van ouders van onze jongste leden voor onze jongste leden. De conclusie is dat er toekomst in onze buurt zit, zowel op het vlak van de deelnemers als de organisatoren. Gefeliciteerd daarmee, het was een goed bezocht en een fantastisch leuk Sirkwie!

Kerstboomverbranding

Nadat je de kerstboom hebt "afgetuigd" kan de kerstboom meedoen met de jaarlijkse kerstboomverbranding op 6 januari 2010. Maar je mag natuurlijk ook weer kerstbomen van andere mensen verzamelen en komen brengen naar de Piet Avontuurstraat. Op het veldje van Sportpark I, hoek Piet Avontuurstraat en Olympiastreet vindt de kerstboomverbranding plaats.

Voor elke boom krijg je een lot en een rolletje snoep. Een lot kan prijs betekenen, want er vindt een echte loterij plaats.

Als alle bomen op een grote stapel liggen, steken de brandweermannen de brand erin! Spannend! Heet!

Na het blussen gaat iedereen weer naar huis...

Heel veel plezier met het ophalen en sjuwen van de kerstbomen. En op tijd beginnen met het slepen van kerstbomen naar het veldje want om 16.00 uur begint de kerstboomverbranding. En kom je aan de late kant dan gaat je kerstboom in de vuilniswagen in plaats van op de stapel. De stapel kerstbomen mag natuurlijk niet te hoog worden want anders wordt het een gevaarlijk brandje.

Beste mensen van sportpark II

Hier een bericht van Jaclimajacan.



Jarenlang hebben wij met een klein groepje mensen en heel veel plezier, Carnaval voor jullie georganiseerd in gemeenschapshuis de Zandberg.

De laatste jaren, eigenlijk sinds die grote brand in Volendam, was er ieder jaar wel iets van een drempel die we moesten "overwinnen", zoals mensen aan de deur die tellen omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen mag, strengere voorschriften van de brandweer wat betreft nooduitgangen en indeling van de zaal, bestuur van de Zandberg die de enorme drukke toeloop niet zo zag zitten, strengere alcoholwetgeving wat achter de bar soms spanningen opriep enz.

Deze drempels hebben we vol energie genomen en ieder jaar werd het volgens ons toch weer ons lekkere feest, waar mensen praten, dansen en zingen met elkaar.

's Middags voornamelijk ouders met hun kinderen en 's avonds meer jeugdig publiek, die verder in de stad eigenlijk nergens naar toe kunnen vanwege hun leeftijd.

Dit jaar hoorden we van de barbeheerder dat hij er niet echt zin in had en Carnaval niet zag zitten; naar aanleiding hiervan hebben wij besloten ons er dan maar bij neer te leggen.

Dus helaas, dit jaar organiseren we geen Carnaval in de Zandberg. Wij vinden het heel jammer dat het feest geen doorgang kan hebben, maar we willen wel heel graag iedereen bedanken die door de jaren heen hebben deelgenomen en/of geholpen bij dit grote feestspektakel.

Vriendelijke groetjes het team van

jaclimajacan

*Jac en Gonnie Jansen,
Marjorie en Dennis van der Westen - van Vugt,
Antoon en Marijke van der Westen.*

"Even voorstellen....,

Mijn naam is Cyriel Cuvelier en ik woon in de Sikkelsestraat. De trouwe lezers zullen mijn naam misschien nog herkennen van voorgaande edities. Ik heb namelijk al eens een stukje geschreven over de Morrisbikers en onze strijd tegen de ziekte van Duchenne. Heel vroeger toen ik nog op de basisschool zat schreef ik ook regelmatig een stukje voor de schoolkrant en op verzoek van Wilma heb ik besloten deze oude "hobby" weer op te pakken. In de komende edities zal ik een stukje schrijven over de middenstanders die in onze wijk gevestigd zijn.

Toen ik 10 jaar geleden in de Sikkelsestraat kwam wonen was er nog een bakker gevestigd aan de Poolse weg. En naar ik heb begrepen van mijn buurman die nog veel langer in de wijk woont, was er bijvoorbeeld in een veel verder verleden een tabakswinkel in de Sikkelsestraat en had de wijk een drogisterij. Helaas zijn veel van deze winkels en middenstanders verdwenen. Maar gelukkig kennen we nog een aantal winkels en bedrijven in de wijk die voor de nodige bedrijvigheid zorgen. En over hen ga ik in de komende edities van onze buurtkrant berichten; waarom hebben ze voor Sportpark II gekozen, wat maken ze zoal mee in hun winkel, wat vinden ze van de klanten uit de wijk en nog veel meer. Kortom, elke editie een middenstander in Sportpark II in de schijnwerpers.

En de titel van de rubriek, daar denk ik nog even over na.

Sirkwie



Te koop aangeboden:

- Wilson tennisracket junior, voor beginnende tennissers. Kleiner racket:
prijs: 10 euro
- Judopak (maat 160 = voor iemand van ongeveer 10 jaar) met judo-trainingstas:
prijs: 7,50 euro
- witte (kunst)schaatsen, maat 33
prijs: 5 euro

Mailen naar sygoos@zonnet.nl,
Sikkelstraat.

Hallo,

Ik ben Amber Aartsen en heb me opgegeven om mee te helpen aan het buurtboekje.

Na een avondje brainstormen kwamen we op het idee voor een paar nieuwe rubrieken van het buurtboekje.

1 van de nieuwe rubrieken zal ik onder mijn hoede nemen, de rubriek: Kijk nou eens!

In de rubriek: **kijk nou eens** willen we leuke verbouwingen of ideeën van buurtbewoners aan hun huizen of tuinen laten zien, maar ook bijzondere verzamelingen of hobby's kunnen in deze rubriek aandacht krijgen.

Het zou ook leuk zijn als buurtbewoners die een meubelstuk hebben met een bijzonder verhaal, zodat we dit verhaal in het boekje zouden kunnen zetten.

En natuurlijk is er plaats voor mooi versierde huizen tijdens de carnaval of het WK van komende zomer.

Kortom wij dachten dat er in deze wijk, waar toch een heleboel buurtbewoners regelmatig aan het klussen zijn de andere buurtbewoners vast erg nieuwsgierig maken en graag een paar ideeën zouden willen opdoen voor hun eigen huis.

Natuurlijk hoop ik ook op veel mooie verhalen van buurtbewoners over onze wijk of over zichzelf.

Dit stukje is dus niet alleen de introductie van een nieuwe rubriek maar ook een oproep! Mocht je iets hebben waarvan je denkt dat het iets is voor deze nieuwe rubriek, neem dan contact op met mij: Amber Aartsen 076 5151211, zodat we samen een leuk stukje kunnen schrijven voor deze rubriek.

Ik hoop dat ik snel iets van jullie hoor,

Amber Aartsen